



Terwijl ik je mis, gedenk ik je...

Marius van den Berg

Op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december, worden wereldwijd om 19.00 uur overleden kinderen herdacht. Dit jaar organiseren wij voor de 11^e keer deze herdenkingsbijeenkomst. Je bent van harte welkom.

Wanneer: zondag 8 december 2019

Waar: Cenakelkerk aan het Pastoor Rabouplein 1 te Heilig Landstichting

Vanaf **18.30 uur** inloop: er is gelegenheid om de naam van je kind in het herinneringsboek te schrijven (dit kan ook na afloop van de bijeenkomst).

Om **19.00 uur** wordt het licht binnen gebracht.

De namen van de overleden kinderen worden genoemd en er worden lichtjes voor hen aangestoken. Neem zelf een leeg potje of kaarsenhoudertje (wel of niet versierd) met een waxinelichtje mee zodat we samen de kinderen in het licht kunnen zetten.

Na afloop ben je welkom voor een kop koffie/thee of limonade in de Oosterse kamer, naast de kerk.

- Als je wilt komen geef je dan **vóór 6 december** op via onderstaand mailadres.
- **Vermeld in je aanmelding de naam van je overleden kind, het jaar van overlijden en met hoeveel personen je denkt te komen.**
- **Aanmelden uitsluitend via: info@ritueelbegeleiding.nl**
Let er op dat je een bevestiging krijgt per mail.
- **Telefoon 06-25 405 945, als het niet lukt per mail.**

Wij vragen je een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Een giftbox staat in de kerk.

Lieve groet, Suzanne van Horssen, Vincent en Wilma Tromp, Marriet van den Berg, José Bosman, Ilona Veldhuizen, teamleden Suzanne van Horssen Uitvaartbegeleiding

Als je deze uitnodiging niet meer wilt ontvangen dan kun je dit doorgeven via info@ritueelbegeleiding.nl